

Het mysterie van de vervloeking van de vijgenboom.

Deze geschiedenis lezen we in Marcus 11. Jezus kreeg honger en zag in de verte een vijgenboom. Hij ging naar de boom in de hoop iets eetbaars te vinden. Toen Hij bij de boom kwam vond Hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor de vruchten. Jezus vervloekt de vijgenboom: "Nooit oftenimmer zal er nog iemand vruchten van je eten". De vervloeking kwam uit. Toen ze de volgende morgen langs de vijgenboom kwamen was de boom totaal verdord.

Een opmerkelijk verhaal. Jezus die praat tegen een vijgenboom alsof het een mens is. Nog opmerkelijker is het feit dat Hij kennelijk iets eetbaars verwacht te vinden aan de vijgenboom op een moment dat je dat van die vijgenboom helemaal niet mag verwachten. Je zou zeggen: Daar kan die vijgenboom toch niets aan doen!. Is die vervloeking niet zinloos?.

Het doet me denken aan vraag 9 van de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt gevraagd: "Doet God de mens dan geen onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan"?. Het antwoord is: "Nee, want God heeft de mens zo geschapen, dat hij dit doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, op ingeving van de duivel en door **moedwillige** ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd".

Dat gebeurde in de Hof van Eden. Er waren daar allerlei bomen met heerlijke vruchten (Gen.2:9) waar de mens op elk moment volop van genieten kon. Maar de mens viel in zonde door zijn moedwillige ongehoorzaamheid. Hij trok de hele schepping mee in zijn val. Er volgde een vloek: voortaan zullen er dorens en distels groeien (Gen. 3:18). Het is niet meer een vanzelfsprekende zaak dat er vruchten aan een boom groeien.

Jezus zegt: "Door het geloof zullen jullie een vijgenboom kunnen laten verdorren en zelfs bergen kunnen verplaatsen naar de zee" (Mat. 21:21). Maar voor Jezus geldt dat Hij nu de weg van de vernedering moet gaan. Hij die als Koning mag eisen, voor Hem zijn er nu geen vijgen om Zijn honger te stillen. De vijgenboom doet Hem onrecht en daarom moet de boom vervloekt worden. Maar gelukkig zal het zo niet blijven. Door Zijn gehoorzaamheid zal de paradijs toestand weer hersteld gaan worden. Straks zullen er elke maand vruchten te plukken zijn. Ja zelfs de bladeren van de bomen brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop een vloek rust. (Openb. 22: 2,3)